



# KRIGETS SÅNGER

Richard Gavette

# **Krigets sånger**

Richard Gavette

Illustration, framsida: Arnglim Larsen

## **Krigets sånger**

Copyright © 2023 Richard Gavette  
Ansvarig utgivare: Richard Gavette  
Framställd av Vulkan.se, tryckt i Riga

ISBN 978-91-89782-34-1

För varje tryckt exemplar av den här boken  
planteras ett träd genom:

**[www.viskogen.se](http://www.viskogen.se)**

Utforska Richards övriga böcker såväl som hans  
musik och poesi på:

**[www.richardgavette.se](http://www.richardgavette.se)**

## **Prolog**

Det är höst 2015 och inbördeskriget i Syrien tycks vara utan slut. Striderna om staden Aleppo har pågått i mer än tre år och den syriska regimen och dess allierade har skaffat sig ett övertag.

I de rebellkontrollerade östra delarna av Aleppo lever de kvarvarande invånarna under svåra förhållanden och i ständig oro för vad som ska ske härnäst. En av dessa människor är ung man som heter Nasser. Han är en drömmande poet och musiker och vill inget hellre än att det hemska kriget ska vara över.

## Kriget

Jag ser hur våldet raserar  
när mörkrets mörker regerar  
och kärleken eroderar  
i hjärtan som imploderar.

Varför väljer vi dödens krig  
som gör oss vilsna på vår stig  
när det enda vi har är tid  
och tynande drömmar om frid?

Jag ser arga män som hatar  
och som rädslans vargar matar  
och de är många dessa satar  
som i blindo förnuftet ratar.

Krigets åska dundrar och låter  
och jag tror att änglarna gråter  
medan de älskar och förlåter  
och ber för att ljuset ska komma åter.

## **Sång till solen**

Du sol, du sol på himmelen blå,  
ge av ditt ljus till oss människor små.  
Finn din väg in i våra stängda hjärtan  
och befria oss från mörkret och smärtan.

Lys upp de stigar som vi behöver vandra  
och hjälp oss att släppa taget om allt det andra.  
Du är både livets moder och fader  
och du sjunger alltid varma ballader.

Du älskar att älska och du älskar att ge  
helt utan förväntan på vad som ska ske.  
Må dina vackra sånger visa oss vägen  
och må vi omfamna ditt ljus i alla lägen.

## Kärlekens ballad

Jag väntar på er mellan era ord,  
ni barn av denna vackra jord,  
oavsett hur livets vindar piskar.  
Vet om att ni har min kärlek och mitt stöd  
från er första dag ändå fram till er död,  
oavsett vad rädslan viskar.

Tillåt er att dansa och sjunga  
och släpp taget om allt det tunga,  
för det är vad era hjärtan vill.  
Vet om att en dans förlänger livet  
och att en sång ger krafter till klivet  
och att skynda tjänar inte mycket till.

Våga släppa taget om era tankar  
och känn hur era hjärtan bankar  
likt en storslagen symfoni.  
Vet om att den som älskar ger  
och att den som ger ler  
och att den som ler är fri.



## **En vilsen poet**

Jag är inte en vilsen soldat.  
Jag är och förblir en vilsen poet.  
Jag vägleds inte av rädsla och hat.  
Jag vägleds av min kreativitet.

Pennan är mitt enda vapen.  
Ett vapen vars syfte är fred.  
Så jag skriver mina ord om galenskapen.  
Från himmelen faller tårarna ned.

## **Förändringens vindar**

Förändringens vindar, jag kallar er!  
Blås upp, blås upp för oss som ber!  
Rasera ondskan och dess tyranni.  
Bered en väg för lycka och harmoni.  
Säg farväl till krig och grymhet.  
Bered en väg för fred och vänlighet.

Så blås upp, blås upp till en mäktig storm!  
Låt oss skapa en värld där kärlek är norm!  
En värld där allt får vara fritt.  
En värld utan mitt eller ditt.  
En värld fri från rädslans murar.  
En värld fri från hatets burar.

Förändringens vindar, jag kallar er!  
Blås upp, blås upp för oss som ber!  
Ondskan och dess tyranni ska falla.  
Freden ska bli ett med oss alla.

## **Till oss människor**

Jag hör änglars sång  
när liv släcks  
och sorg väcks  
gång efter gång.

Jag känner kalla kårar  
och hör inre skrik  
som blandas med panik  
och ner faller salta tårar.

Varför väljer vi död och misär  
år efter år  
med blödande sår  
när liv och lycka alltid finns där?

Må vi alla finna frid  
och älska varje dag  
rika på välbehag  
och fria från inre strid.

Vi människor är underliga djur  
med gåvor och färdigheter många,  
men vår frihet försvinner likt ånga  
när vi sätter oss själva i bur.

Våra tänkande hjärnor gör oss till slavar  
och genom vanans makt  
och i all vår prakt  
gräver vi sakta våra egna gravar.

Må vi leva våra liv  
innerligt varje dag  
och göra kärleken till vår lag  
och hedra varje kliv.

Må vi alla finna frid  
och älska varje dag  
rika på välbehag  
och fria från inre strid.

## Hjärtan som lider

Det är lätt att glömma bort kärlekens ljus  
i dessa rädslans tider  
och det kan vara svårt att känna livets rus  
i en kropp vars hjärta lider.

Det är lätt att sjunka i orons kvicksand  
i dessa ovisshetens tider  
och att inte sträcka ut en hjälpande hand  
åt en främling vars hjärta lider.

Men vi är alltid fria att hjälpa  
även i dessa mörka tider,  
fast det är många som försöker stjälpa  
och vet om att deras hjärtan lider.

## **I drömmarnas land**

I drömmarnas land  
kan önskan bli sann.  
Hand i hand  
kvinna som man.

Där finns inget krig  
och där finns ingen död.  
Vi kan vandra vår stig  
fria från rädsla och nöd.

Där kan vi flyga fritt  
på en himmel så blå.  
Fria från ditt och mitt  
likt de barn vi var som små.

Där står inga städer i brand  
och där hörs inga bomber eller skrik.  
Välkomna drömmarnas land  
för där är verkligheten sagolik.

## **Pacifismens stig**

Jag kommer aldrig att acceptera detta hemska krig  
och våldet kommer aldrig att vara min stig.  
Men de tvingar oss fattiga ut i strid  
och de som vägrar blir dödade eller fängslade en lång tid.

Kalla mig rebellisk och kalla mig svag,  
men jag tänker inte följa de styrandes lag.  
Jag blir hellre fängslad än att tvingas till att ta ett kliv  
och jag blir hellre avrättad än att ta någon annans liv.

Min tro är att det mjuka ska övervinna det hårda  
och att fredens liljor är värda att vårda.  
Men det hårda är just nu väldigt hårt och det mjuka är väldigt mjukt  
i detta land som har gått vilse och där det friska har blivit sjukt.

Så jag fortsätter att be mina innerliga böner  
för en fredlig framtid för alla döttrar och söner.  
Nej, jag kommer aldrig att acceptera detta hemska krig  
och pacifismen kommer alltid att vara min stig.

## **Oavsett vad**

Se. Våga se.

Ge. Verkligen ge.

Be. Våga be.

Le. Verkligen le.

Ljus. Evtigt ljus.

Alltid där bortom tankarnas brus.

Känn livets rus.

Dröm dig bort till vindens sus.

Fri. Du är fri

att bli den du vill bli.

Du är formbar energi.

Du är vacker poesi.

Så se. Välj att se.

Och ge. Verkligen ge.

Be. Välj att be.

Le. Verkligen le.



## En särskild kvinna

Jag vill berätta för er om en särskild kvinna  
vars närvaro gör mig både stark och knäsvag,  
och när hon ser mig i ögonen får hon rädslan att försvinna  
och jag drömmer om henne natt såväl som dag.

Hennes ögon är som en ärlighetens spegel  
och hennes silkeslena röst masserar och smeker –  
hennes blotta existens ger vind åt mina segel  
och fjärilarna i min mage dansar och leker.

Hon har funnit sin väg in i mitt hjärta  
och min värld blir aldrig densamma igen –  
hennes ljus befriar mig från krigets svärta  
och en dag ska hon bli mer än min vän.

## **Tankarnas ballad**

Vi leder dig vilse på din vandring  
och vi kan göra dig både blind och rädd –  
vi leder dig bort från kärlek och sanning  
och vi kan hålla dig vaken i din bädd.

Varsågod att försöka fly från oss,  
för det är precis vad vi vill,  
och gör ditt bästa för att kämpa och slåss,  
för det tjänar inte mycket till.

Omfamna oss och vår tjocka dimma  
och bli den du inte vill bli –  
varje vaken timma kan du oss förnimma,  
men när du sover så är du fri.

Må du aldrig förstå att vi är en illusion,  
för det skulle göra att vår makt försvinner,  
och vi är livrädda för ditt hjärtas intention,  
för vi vet att kärleken alltid vinner.

## Molnfolket

Uppe hos oss får tiden lov att ha sin gång  
och vi vägleds endast av den inre friden;  
vi dansar hand i hand till våra hjärtans sång  
och vi är tacksamt fria från den inre striden.

Vi tror att ur ett öppet sinne kan vad som helst födas  
och att varje ny dag är ett helt nytt liv;  
vi väljer att älska och låter kärleken gödas  
och det gör oss friare i våra kliv.

Vi tror att ett vidsträckt hjärta är utan gränser  
och växer och frodas som en blomma;  
det blöder ur kärlek och riktigt glänser  
och föder ord som inte är tomma.

Sagorna är sanna eftersom vi tror på dem  
och våra drömmar levs och blir till verklighet;  
vi vandrar med ett leende och hittar således hem  
och det enda vi vet är att vi inget vet.

## **Inbördeskrig**

Ett land kan aldrig vinna ett inbördeskrig.  
Allt som blir är en skada oåterkallelig.  
Våld föder våld och våld föder död.  
Död föder sorg och sorgens färger är svart och röd.

Landsmän dödar varandra med vapen i hand.  
Tillit och hopp sinar likt timglasets sand.  
Fredens liljor kvävs och vissnar en efter en.  
Det syriska folkets skrik lär eka i evigheten.

## **Vår mänskliga natur**

Vissa menar att grymheten är en del av vår mänskliga natur och kanske att vi är onda och destruktiva djur – men samtidigt föds vi alla rena och är goda när vi är små och vi är alltid fria att välja vilka frön vi vill så.

Frön som vi kan vattna och sedan låta blomma ut och bli till något vackert som inte fanns där förut – för ur vår intention och omtanke kan vad som helst födas utan att någon behöver lida, skadas eller dödas.

## **Jag saknar**

Det är mycket av mitt liv som jag saknar.  
Så mycket att sorgen ofta vaknar.

Jag saknar det mesta som brukade höra livet till.  
Som att kunna röra sig fritt och ta sig dit man vill.  
Arbete på dagarna och vänner och nöjen på ledig tid.  
Att kunna ligga i parken och njuta av livets frid.  
Aleppo brukade vara en fin och levande plats på denna jord.  
Visst var det svårt att klara sig, men för det mesta fanns det mat på  
våra bord.  
Nu är allting stängt och vi som ännu är kvar här vågar knappt gå ut.  
Alla ber vi för att detta förbannade krig ska få ett slut.  
Efter skarpa uppmaningar har de flesta med förnuft och pengar  
redan flytt.  
Även jag har umgåtts med tanken på att lämna och börja om på nytt.  
Men mor och far är båda sjuka och alltför sköra för att kunna ge sig av.  
Och de båda vägrar ändå fly och de tänker inte acceptera några krav.  
Jag känner även jag att Aleppo är och förblir mitt hem.  
Även om det riskerar att kosta mig både liv och lem.

Jo, det är mycket av mitt liv som jag saknar.  
Så mycket att även tårarna vaknar.

## Älskade mor och far

Utan er skulle jag inte finnas  
och utan er skulle jag inte vara jag;  
ni har lärt mig att en kamp aldrig kan vinnas  
och att kärlek och omtanke ger oss välbehag.

Jag vet att ni önskar att ni hade kunnat gett mig mer  
och att fattigdomen inte hade styrt våra liv –  
men vet om att jag ändå är lycklig och ler,  
för ni har gett mig friheten att välja mina kliv.

Som jag beundrar era öppna sinnen  
och hur ni alltid har ställt upp för mig;  
ni har gett mig ett överflöd av vackra minnen  
och en uppväxt som alla kan önska sig.

Ni har alltid uppmuntrat mig att omfamna mina drömmar  
och sagt att jag kan bli den människa som jag vill bli;  
ni har lärt mig att inte flyta med andras strömmar  
och att den som andas och lever är fri.

## **I hennes famn**

Det är i hennes famn jag vill gråta ut  
ända tills mina tårar tar slut  
och därefter ska vi dansa nakna.

Det är med henne jag vill dela sorgen och skratten  
och prata om livets gåtor till långt in på natten  
när endast vi och månen är vakna.

Det är i hennes famn som jag vill finna ro  
och det är med henne jag vill bygga bo  
på en plats nära skog och natur.

Det är med henne jag vill åldra mig gammal och grå  
och det är vid hennes sida jag på trötta ben vill stå  
i en verklighet som ekar i dur.



## Sång till ödet

Ge oss hopp och ge oss en gnista,  
inte ännu en kropp i en kista –  
alltför många sover redan under jord  
och det gör mig så ont att jag ej finner ord.

Hör mina böner när jag ligger vaken var natt  
och ge oss en verklighet som ekar av skratt,  
för vår verklighet i dag ekar ständigt i moll  
och onskans maskineri är bortom vår kontroll.

Ge av din nåd till dem av oss som inget har  
och påminn dem om den lycka som finns kvar,  
för många är de som i dag är i nöd  
och vet om att de alla förtjänar ditt stöd.

Le mot våra barn och le mot oss alla,  
men låt de som startade kriget få falla,  
för de skyldiga sitter tryggt vid sina dukade bord  
medan vi vanligt folk riskerar att hamna under jord.

## **Jag gjorde det!**

I går kväll samlade jag äntligen mitt fulla mod  
och berättade för Sana om hur jag känner,  
och hon svarade att hon sedan länge förstod  
att vi var ämnade att vara mer än vänner.

Hon sa att hon hade väntat i mer än ett år  
på att jag skulle ta det första klivet –  
hon kastade sig i min famn och lyckan var vår  
och hon gav mig en kyss större än livet.

Mitt hjärta rusade samtidigt som det sjöng  
och det var en stund som jag aldrig kommer att glömma –  
våra själar smälte samman och kvällen var ung  
när vi förenades i danser så ömma.

Jag förstod att mitt nya liv började där och då  
och att ingenting skulle bli detsamma igen –  
inför den stora kärleken är vi alla små  
och dess ljus lyser upp vår väg till evigheten.

## Visa ord

Varje människa har sin melodi  
och varje liv är en symfoni,  
så lyssna och lär  
och förstå vem du är,  
och kanske du upptäcker att du är fri.

Varje dag är ett äventyr,  
men det är värst vad snabbt de flyr,  
och en dag tar livet slut  
så passa på och njut,  
annars kan din läxa bli väldigt dyr.

Någonstans mellan dina andetag  
och bortom det som du kallar jag  
är stunden alltid hel  
och utan några fel,  
och frihet är en oskriven lag.

Våga säga nej till våld och krig  
och välj att vandra kärlekens stig,  
så att själen din får ro  
där i sitt inre bo,  
och det gör även dig lycklig.

Unna dig att känna solens ljus  
och unna dig att höra vindens sus,  
välj frihet i klivet  
och ta inget för givet,  
och tillåt dig att känna livets rus.

Alla föds vi med en visdomens gloria  
redo att skriva vår livshistoria,  
så skriv en vacker saga  
och må den dig behaga,  
och kom ihåg att vara rädd om din gloria.

## **De tusen bortglömda drömmarna**

Verklighetens vindar fortsätter att vara kalla  
och vårt land av i dag ser ut att fortsätta falla  
ner i den avgrund som vi med rädslans spade gräver  
medan vi de tusen bortglömda drömmarna kväver.

Drömmar som skulle kunna leda oss ut ur rädslans dimma  
och ta oss hem till det ljus som alltid går att förnimma,  
för kärlekens ljus ska för evigt finnas där  
på en plats förskonad från soldater, bomber og gevær.

Jag kommer aldrig att sluta hoppas og tro  
på att fredens frön på något vis ska gro,  
men vi behöver sluta flyta med de destruktive strømmarna  
og i stället omfamna de tusen bortglömda drömmarna.

## **Till min älskade**

Min älskade, sjung som bara du kan sjunga  
och lys upp denna värld med ditt vackra ljus,  
för ditt ljus är större än det mörka och tunga  
och dina toner är rena som vindens sus.

Låt oss vara levande och vakna  
och sjunga och dansa hela natten;  
låt oss vara fria och nakna  
och ge oss hän åt glädjen och skratten.

Låt oss älska oss fria från detta hemska krig  
och omfamna den stund som är här och nu;  
må vi alltid vandra kärlekens stig  
hand i hand, för evigt, jag och du.

## **Att stanna eller fly**

Mörker och död  
är allt som kriget vet.  
Rädslan ger sitt stöd  
och växer i hemlighet.

Regimen har inlett sin stora offensiv  
och ovisshetens verklighet är vår.  
Vi fruktar alla för våra liv  
och maktlösheten nästan lamslår.

Ska vi stanna och försöka härda ut  
eller kapitulera och ge oss av?  
Kan ett krig någonsin få ett lyckligt slut  
när de som krigar är vilsna på sina hav?

Jag tror att jag börjar tänka om  
och Sanas ögon säger att vi borde fly.  
Men det börjar verkligen bli bråttom  
om vi ska välja en verklighet som är ny.

## **Krigets monster är här**

Striderna är nu mycket nära oss.

Varför kan de inte bara sluta slåss?

I går föll bomber inte långt ifrån vårt kvarter.

Krigets monster slukar liv när ödet inte längre ler.

Vi måste fly och vi måste fly nu!

Mina föräldrar vill stanna men vädjar: ”Snälla, fly du!

Du är ämnad att leva ett lyckligt och långt liv.

Fly med din älskade och må kärleken ge kraft till era kliv.

I Aleppo har vi levt och det är här vi en dag kommer att dö.

Men inte du, vår son. Ta dig till ett annat land och så ett lyckans frö.

Skapa dig ett vackert liv på en trygg plats tillsammans med din kära.

Vi älskar dig så och i våra hjärtan finns du alltid nära.”



## Nu är vi flyktingar

Lyckan kan vara ljuv och underbar,  
men ibland är den alldeles för kort.  
Jag och Sana har lagt de pengar som vi hade kvar  
på två enkelbiljetter som leder oss bort.

Våra liv ligger nu i en människosmugglares hand  
och norra Europa är vår destination.  
För snart lär hela Aleppo stå i brand  
och att överleva är vår enda ambition.

Jag trodde aldrig att det skulle bli så här,  
men verkligheten ger oss inget annat val.  
Den gnagande ångern finns ständigt där  
och varje vaken stund är ett samvetskval.

Jag hade inte flytt om det vore utan min kära,  
för det är med henne som jag vill möta framtiden.  
Det med henne som jag vill älska, leva och lära  
och i hennes famn kommer jag alltid att finna friden.

Var vi än hamnar gör vi det med tomma händer,  
för varsin hastigt packad ryggsäck är allt som vi har.  
Vi får hårda ut resan och ta en dag i sänder  
och be våra böner för det hopp som ännu finns kvar.

## Farväl

Farväl mitt kära Syrien.  
Farväl älskade mor och far.  
Må vi ses i lycka snart igen.  
Ni har gett mig allt jag har.

Jag bär er med mig i mitt hjärta.  
Jag ska hedra er genom mina val.  
Min kärlek till er är större än all smärta.  
För evigt starkare än lidandets kval.

## **Flyktens verklighet**

Mörka dagar  
och tomma magar.  
Flyktens lagar  
ingen behagar.

Ovisshet  
är vår verklighet.  
Sorgsenhet  
över det vi vet.

Inre strider  
medan vi lider.  
Hårda tider  
och vi kvider.

Men kärleken finns där  
oavsett misär.  
Den är alltid vad den är  
och dess ljus oss bär.

## Ett nytt land

Hand i hand med mitt hjärtas frände.  
Från här och nu till vägs ände.  
Jag kommer alltid att älska dig.  
Du är livets ljus för mig.  
Jag kommer aldrig att svika dig  
eller släppa din hand.  
Det är dags för oss att börja om.  
Sverige är vårt nya land.

Hand i hand med mitt hjärtas frände.  
Från här och nu till vägs ände.  
Låt oss båda födas på nytt.  
Fria från mörkret vi flytt.  
Jag kommer aldrig att lämna dig.  
Mitt hjärta är i din hand.  
Låt oss så ett lyckans frö  
i detta fredens land.

Stort tack för att du har läst denna bok!

Om du har uppskattat boken och känner att du vill hedra den på något vis, får du gärna göra en donation och plantera träd genom:

**[www.viskogen.se](http://www.viskogen.se)**

Tillsammans hjälper vi naturen och människor i nöd.

Utforska Richards övriga böcker på:  
**[www.richardgavette.se](http://www.richardgavette.se)**

För att lyssna på hans musik, besök:  
**[www.youtube.com/@richardgavette](http://www.youtube.com/@richardgavette)**

Upptäck hans poesi på:  
**[www.soundcloud.com/richardgavette](http://www.soundcloud.com/richardgavette)**

Det är höst 2015 och inbördeskriget i Syrien tycks vara utan slut. Striderna om staden Aleppo har pågått i mer än tre år och den syriska regimen och dess allierade har skaffat sig ett övertag.

I de rebellkontrollerade östra delarna av Aleppo lever de kvarvarande invånarna under svåra förhållanden och i ständig oro för vad som ska ske härnäst. En av dessa människor är ung man som heter Nasser. Han är en drömmande poet och musiker och vill inget hellre än att det hemska kriget ska vara över.

Denna bok är hans sånger och hans berättelse.